

# Wandelen van het najaar

## naar het voorjaar



Bent u ook iemand die graag wil wandelen, maar het komt er zo weinig van? Als dat zo is, kan **Platteland Anders** iets voor u betekenen.

Het hele jaar door (i.t.t. wat de naam van deze folder suggereert) lopen we iedere 2 weken op vrijdag een pad. Hieronder ziet u hoe dat in z'n werk gaat.

- Er wordt gewandeld om de 2 weken op vrijdag.
- De start is bij Dick Geurts, Kolfschoten 14, 3925 MR in Scherpenzeel om 09.30 uur.
- De lengte van het (oneffen) pad ligt tussen de 12 en 15 km.
- Het is verstandig goed schoeisel te dragen.
- De wandelingen vinden plaats in Scherpenzeel en wijde omgeving. Het kan zijn dat we eerst de auto gebruiken om te kunnen starten met de wandeling.
- Het is aan te bevelen een lunch en drinken mee te nemen.
- Kosten zijn er alleen wanneer er van een auto gebruik wordt gemaakt. Dit bedraagt € 2,- (te betalen aan de chauffeur).
- Wanneer u voor het eerst mee wilt wandelen, meldt u zich via de email aan bij Dick Geurts: **dickenanniegeurts@gmail.com**  
Uw naam wordt op een emaillijst geplaatst.
- U krijgt woensdagavond vóór de wandeling een email waarin wordt aangegeven of de wandeling doorgaat of niet. Als de wandeling doorgaat, kunt u aangeven of u wel of niet meeloopt. Er is geen enkele verplichting.



Informatie kunt u tevens vinden op [www.plattelandanders.nl](http://www.plattelandanders.nl) of bel 06-25414246.